

THƠ CHÀNG NHÁI

BẢN CŨ SOẠN LẠI

KHẮT - B. N



SOẠN - GIÀ

THUẬN - HÒA

NGUYỄN-VĂN-KHOÉ



Edn này ông Phạm-Văn-Thành đã được quyền
lại cho tôi : Trần-Văn-Sửu

Giăng Dung ôm nhái trên tay,
Sợ e gà vịt nhai thấy con mình,

Nhà buôn Thuận-Hòa số 54, Đường Tháp Mười — CHỢ LỚN

Ho. 7
Zur
C
u

Ho.
Ler

D
T
1

Zur

Gian
Zur
Zur
G
Zur

THO' CHÀNG NHÁI

Họ Vởng trị nước thái bình, Nhơn dân lạc nghiệp thỏa tình ca sang.
Xưa kia tại xứ Tống-giang, Có ông Trưởng-giả vốn hàng nho gia.
Sinh dặng một gái xấu xa, Giăng-Dung tên gọi tuổi đã cập kê.
Ông bà buồn bực ủ ê, Con ta quái dị người chê kẻ cười.
Ai ngờ số hệ nơi trời, Giăng-Dung mình một nàng thời tho thai.
Sinh dặng một Nhái lạ thay, Thật là khác tục xưa nay trên đời.
Giã-nhơn đi báo tức thời, Ông bà nghe rõ đến nơi xem tàng.
Giăng-Dung lụy nhỏ dòi hàng, Thừa cùng cha mẹ rõ ràng lạ thay.
Người sanh ra thú mấy ai, Thật diêm quái dị con nay khó bàn.
Ông bà khuyên chớ phân nan, Con tua nuôi Nhái kỹ càng thường thường.
Chớ cho nhảy bậy ra đường, E cho gà vịt nhai xương nuốt rày.
Hay là trời giúp bấu nẩy, Mắt phàm khó thấu gọi nay bất thường.
Ai ngờ họa phước nan lường, Ông bà nhuộm bệnh khó tường tử sanh.
kêu con vào trời đành rành, Ất cha mẹ chẳng toàn sanh dương trần.
Con tua nuôi Nhái ân cần, Chớ nghe lời thể phân vân luận bàn.
Phận cha mẹ thác đã an, Thương con côi cút ghe dằng gian nan.
Đứt lời hồn phách biến tan, Giăng-Dung kêu khóc thổ thán lăm lời.
Trưởng là cha mẹ trọn đời, Nào hay nay lại tách dòi âm quang ?
Nàng bèn tho chế cư tang, Lo bề tống táng đã an việc nhà.
Từ đây hieu quạnh vào ra, Tấm thân cô độc thật là thảm thay.
Dưỡng nuôi Chàng Nhái ngày ngày, Mười ba năm chẵn hình hài y nguy.
Nhái bèn thừa mẹ một khi, Xin mẹ hãy cưới vợ thì cho tôi ?
Giăng-Dung nghe nói hỏi ôi, Vợ đâu mà lại cưới thôi cho mầy ?
Họa tao kiếm rần về đây, Đặng mây với nó ngày nay giao hòa.
Nhắm trong thiên hạ người ta, Ai thêm lấy Nhái mầy mà bảo tao ?
Nhái bèn thừa mẹ âm hao, Mẹ cưới dân thú con nào thêm đâu.
Mẹ vào nơi chốn luông-lầu, Nói con Hồ-Đế kết câu duyên tình.
Giăng-Dung nghe nói thất kinh, Con muốn cho mẹ bỏ mình hay sao ?
Người là vua chúa tại triều, Phận ta lẽ thử dám nào lộng ngôn.
Cho thác chẳng còn hồn, Thôi đừng tính việc tầm rồn uống công.
Nhái rằng : mẹ hãy an lòng, Tôi nơi mẹ khá đục trong tổ tròn.
Giăng-Dung nghe trẻ dòi chơn, Đường xa diệu viễn quang san quăng gì.
Nói việc Hồ-Đế trao nghi, Có nàng gái út tên thì Kiền-Tiên.

Mười mười hai tuổi đương xuân, Hình dung yếu điệu tự nhiên non bằng.
Đang khi trào chánh hộ đồng, Quân nhơn vào trước bệ rồng tàu qua.
Có người phụ nữ xấu xa, Xin vào yết kiến Hoàng gia cứu trùng.
Đức vua phán trước trào trung, Cho nàng nhập diện kiết hung tổ bầy.
Giăng-Dung vào tới kim giai, Nàng bèn quì lạy bày ngay mọi đảng.
Tội người quê ở Tòng-giang, Giăng-Dung tánh tự rõ ràng đồng trình.
Việc này gấm quá ức tình, Khi không mà lại trong mình thọ thái.
Đến ngày nở nhụy hoa khai, Sanh đặng một Nhái gái trai biết nào.
Nhái thời hụp lặn vũng ao, Nhái đâu lại biết ra vào bồn gia.
Lần lần đông mãn xuân qua, Nuôi chàng nay đã mười ba năm rồi.
Nhái xưng rằng : Nhái con trời. Biếu tôi kiếm chốn định đôi châu trăn.
Nhưng mà chẳng khứng con dân, Dầu con các bậc trào thần cũng chê.
Bảo tôi trào chánh vào kê, Tàu cùng chứa thượng kết bề suôi gia.
Đức vua nghe tấu thở ra, Nghĩ rằng : Nhái ếch thì là ở ao.
Thấy người sợ nhảy lao xao, Nhái này sao dám cầu cao làm vầy.
Hay là yêu quái chi đây, Ước đều phi lý toan bày hại ta ?
Nghĩ rồi vua mới phán ra, Bần nhơn đâu sánh Hoàng gia con trời.
Con ta dầu gã con người. Khá đem chàng rề đến nơi xem tường ?
Giăng-Dung trở lại gia đường, Nói cùng chàng Nhái tỏ tường phân minh.
Vua dò xem rõ vóc hình, Biết rồi vua mới kết tình suôi gia.
Nhái rằng : mẹ hãy đến tòa, Bểng cho con trẻ vậy mà đi theo.
Nhảy vào tay áo nằm queo, Giăng-Dung lộ suôi trèo đèo xuống kinh.
Đến nơi vào chốn đơn trình, Quì trên thánh thượng tỏ tình âm hao.
Tôi đã đem Nhái đến trao, Vua bèn phán hỏi chớ nào Nhái đâu ?
Giăng-Dung nhắm trước xem sau, E cho gà vịt bước vào tha đi.
Bèn dỡ tay áo một khi, Nhái bèn nhảy đến đơn trì ngồi trơ.
Đức vua xem thấy ngẩn ngơ, Thật là quái dị lẫn lơ thay là.
Hỏi rằng : Nhái muốn con ta, Vậy trong ba gái Nhái mà ưng ai ?
Nhái chàng trước diện tàu bay, Kiển-Tiên nàng út duyên hài cùng tôi !
Hồ-vương suy nghĩ vừa rồi, Phán rằng Nhái khó sánh đôi với người.
Nhái thì phận Nhái con trời, Khi quân vọng thượng tội thời chẳng tha.
Hồ-vương trước diện hét la, Truyền bắt lũ nó đem ra hành hình.
Dứt lời biến sự nên kinh, Tây trào cầm thú dị hình đồng thay.
Lướt vào gấm hét vang dầy, Hăm hăm nó muốn nuốt rày Hồ-vương
Giăng-Dung hỏi giữa trào đường, Đòi chỉ vua nói lo lường chạy thêm ?
Hồ-vương run sợ nói êm, Chì ỏi tôi chẳng đòi thêm vật gì.
Giăng-Dung đem Nhái ra đi, Để mặc cầm thú đơn trì vào ra.
Hồ-vương than thở thiết tha, Cũng vì chàng rề làm già kinh mang.
Một rề mà trăm chẳng an, Nếu có ba rề thác oan còn gì ?

Kiên-Tiên vội vã qui tàu, Tại cha sanh sự chàng thì dám dẫu.
Muốn cho hơn nghĩa bền lâu, Viết thơ tôi bảo chồng thâu phép mẫu.
Hồ-vương truyền viết mau mau, Thú cầm làm dữ đề lao khó lòng.
Tả thơ một bức đã xong, Truyền cho bà trạo bước xong dặm ngàn.
Quân hơn lãnh bức thơ lang, Xuống thuyền lướt dặm giòng vàng ra khơi.
Tòng-giang nay đã đến nơi, Vào dâng thơ nhận bày lời thiệt hơn.
Nhái chàng nghe rõ nguồn cơn, Mở thơ đọc thử giả chơn dữ hiền.
«Thơ rằng : Gông-chúa Kiên-Tiên, Gởi lời kính lạy mẹ hiền giá trang.
«Sau là trình giữa phu lang, Thiếp xin mạng phép khuyên can ít lời.
«Vả chàng tiền kiếp con trời, Lẽ nào cố chấp người đời thế gian.
«Cha tôi mất thịt chẳng tang, Mới là làm lỗi nói càn chẳng suy.
«Từ chàng gia nội hồi qui, Thú cầm lừng lẫy khắp thì ngoài trong.
«Vua cha lo sợ pháp phòng, Bá quan văn võ thấy đồng kính mang.
«Xin chàng phép báo thâu an, Kẻo mà trào sĩ nhộn nhàng lắm thay.
«Ơn kia ghi tạc lòng đây, Thân này thiếp nguyện dâng nay cho chàng.
«Một lời cũng nghĩa tào khang, Xin chàng trông chữ tam cương đạo hằng.
«Mấy lời tâm huyết gởi sang, Mong ơn quân tử đá vàng thứ tha.
Xem thơ Nhái luống xót xa, Khá khen công-chúa cũng là trí tri.
Phu-thê là đạo xương tủy, Nếu ta cố chấp phân ly vợ hiền.
Chàng bèn thâu hết phép tiên, Thú linh khi ấy nằm yên trong bầu.
Nói về Hồ-Đế tại trào, Thú đã mất hết xiết bao vui mừng.
Mới cùng Hoàng-hậu tổ phân, Nước ta rày mới mười phần dặng an.
Rề tiên gìn giữ giang san, Hết lo địch quốc ngoại bang giấy loàng.
Thốt đoạn Chàng Nhái gia trang, Một mình suy nghĩ tính toán trong lòng.
Nếu mà việc nọ chẳng xong, Ất là người thế họ phòng chê ta.
Trước là cười đến mẹ cha, Sau là cười Nhái tình tà yêu ma.
Xin mẹ kính địa sang qua, Tôi trào Hồ-Đế dặng mà tính toán.
Hỏi người muốn của thế gian, Hay đòi bữa vật thiên đàng chi chi.
Giăng-Dung vội vã ra đi, Mấy ngày đã đến kinh kỳ trào ca.
Hồ-vương bèn phán trước ngai, Sui giá lời thật nói ngay chi tàng.
Bên tôi tôi đã lo an, Bên trai phận chị phải toan lẽ bày.
Sấm sắn mọi việc mới hay, Có đủ thì mới con rày gã cho.
Đám cưới con vua phải to, Lễ vật trong thế tiếng cho đề đòi.
Lễ đủ một trăm mặt trời, Một trăm mặt nguyệt giữa đời chiếu ra.
Một trăm phật tử trên già, Thành-hoàng trăm vị đến mà cho đông.
Một trăm măng xà có lông, Trăm con nai trắng trong đồng kéo ra.

Một trăm hùm dữ hét la, Một trăm sư tử phục mà trước sân.
Lại sắm một trăm kỳ lân, Trên lưng trăm vị Tôn thần cỡi đi.
Trăm rồng ngũ sắc cao phi, Giỡn cùng mặt nhựt ta thì xem chơi.
Hoàng-hậu sợ đã hết hơi, Ông đòi những việc bằng trời khó thay.
Đức vua thôi mới tỏ bày, Thử cho biết rõ tài hay bực nào.
Giảng-Dung nghe cũng ngạt ngào, Tạ từ trở lại dầu dầu chẳng an.
Phen này phải thác suối vàng, Triều-đình nghiêm lệnh khó toan rầy.
Đến nhà còn hỏi châu mày, Nhái chàng bước đến hỏi nay đuổi đâu.
Cớ chi mẹ những âu sầu, Hay vua khi dễ lẽ nào nói ra ?
Nàng rằng : người chẳng khi ta, Nhưng đòi lẽ vật thật là quá ghê.
Nói rồi phân lại mọi bề, Phen ni con mẹ hồn về âm-ty.
Nhái rằng : mẹ chớ sầu bi, Hồ-vương khi trẻ, trẻ thì liệu xong.
Nói rồi biến hóa tinh không, Thiên-đình về đến ngõ phòng liệu toan.
Tới nơi vào chốn đèn vàng, Lay mừng vương phụ chào hàng bá quan.
Ngọc-hoàng thôi mới hỏi han, Sao con chẳng ở dương-gian phản hồi ?
Thái-tử quì tấu khúc nôi, Đầu đuôi các việc một hồi tâu ngay.
Ngọc-Hoàng phán trước kim-giai, Hồ-vương tánh dữ ta rầy phải răn.
Con tua trở lại Dương-gian, Tháng giêng mười sáu cha ban đủ rầy.
Ngọc-hoàng mới phán lời này, Nam tào lãnh chiếu truyền rầy khắp nơi.
Tây-phan phạt tở khá mời, Bồng-lai tiên-trưởng cùng thời Lão Quân.
Tề-Thiên lại với Ngụy trương, Chư thần chư thánh đề chừng Dương-gian.
Mãng-xà các giống hồ lang, Ky-lân sư-tử từ phang lên đảng.
Đều vưng Thái-tử lĩnh truần, Đẳng-vân giá-võ thẳng đảng Dương-gian.
Đoạn này nói việc nhái chàng, Phán cùng từ mẫu mọi đảng đã xong.
Bây giờ mẹ khá thẳng xong, Tàu cùng Hồ-Đế mau phòng liệu toan.
Cất trăm cái rạp nghiêm trang, Chiếu hoa trải lót cỗ bàn cho xuê.
Giờ thìn họ đến bọn bề, Sẵn đủ các món mưa hè sai ngoa.
Giảng-Dung nghe trẻ bước ra, Mấy ngày đi đến trào ca tấu tường.
Vua rằng : Chị chớ lo tường, Y như lời chị mọi đường lo xong.
Giảng-Dung bái tạ đèn rồng, Trở về gia-nội lo xong việc mình.
Tháng giêng mười sáu thượng trình, Nhái chàng mở nắp bầu linh tức thời.
Tự nhiên chư-vị đến nơi, Nhơn dân kinh hãi tức thời tránh xa.
Lao xao tiên-phật hằng hà, Mãng-xà thú dữ lại qua chật đảng.
Trống chiêng inh ỏi tiếng vang, Trào thần mất vía kinh mang nhộn nhàn.
Tam tạng lục viện thổ thần, Hồ-vương Hoàng-hậu vén màn ngả lãn.
Mặt trời chiếu nóng muôn vàng, Kiền-Tiên thấy vậy tâm càng bàng hoàng.
Cha tôi làm rồi nhơn gian, Đào bang trốn tránh bỏ hoang cửa nhà.
Làm thính thì rồi quốc-gia, Làm văn ta tấu đến tòa thượng thiên.
Nhựt nguyệt xin giám cho yên, Đề chi nóng nảy ngửa nghiêng dân lành.

Nói rồi hạ bút tâu rành, Sớ văn bèn đốt lòng thành cầu xin.
Ngọc-hoàng xem sớ phân minh, Kiền-Tiên nhưn đức gấm tình khá thương.
Truyền cho các bộ long-vương, Khá thâu nhưt nguyệt một đường biển tan,
Lại thâu các thú hồ-lang, Kẻo mà phạm thể lòng toan lo lường.
Bây giờ bá tánh an khương, Trào-dinh Hồ-Đế nhưt trăng hỉ hoan.
Hồ-vương truyền lệnh vọi vàng, Mau mau ra rước họ hàng vào trong.
Họ trai đông đã nên đông, Chư-tiên chư-phật thủy-long nhộn nhần.
Chư-thần chư-thánh tứ phan, Lại có liệt vị đèn vàng thượng-thiên.
Hồ-vương quí gối lay liên, Chúc mừng Ngọc-đế phật tiên xuống trần.
Trà-thung rượu cúc ân cần, Tiêu-thiền nhạc-võ mười phần vui thay.
Đồ ăn mọi món sắp bày, Của tiên vật quí xem nay lạ kỳ.
Ai từng dám cưới thế nì, Đồ chay đồ mặn dọn đi hai đồng.
Họ gái thì ăn mặn ròn, Họ trai nam-nữ thấy đồng ăn chay.
Của phạm dọn đã đầy đầy, Phật tiên chứng kiến thấy rày như ăn.
Hồ-vương đứng dậy thưa rằng : Kinh trình hai họ mưa hồng cấp chỉ.
Ngày nay ái-nữ nghi kỳ, Xin cho phép nó ra thì chào ta ?
Kiền-Tiên rón rén bước ra, Lay cha rồi mới lay qua họ-hàng.
Họ trai trưởng-tộc bày tâu, Kiến cho ngọc-báu phạm gian có nào.
Ngọc-hoàng mới tỏ thấp cao, Tiệc kia đã mãn hồi trào thượng-thiên.
Dầy dầy chư-phật chư-tiên, Đẳng-vân giá-võ tách miễn phạm gian.
Bây giờ mọi việc đã an, Vợ chồng sum hiệp phụng-loan thối nguyện.
Hai chị nói với Kiền-Tiên. Thiệt em lấy Nhái chị phiền lắm thay.
Nó là yêu quái chẳng sai, Có ngày nó nuốt mất thầy chẳng toàn.
Kiền-Tiên rằng nghĩa đá vàng, Mẹ cha sở định phải an một bề.
Ngày nay đã hiệp phu thê, Một ngày cũng nghĩa mưa hễ thối than.
Đoạn này nói việc Nhái chàng, Quyết lòng thử vợ coi nàng thế nào.
Kêu nàng bài tổ âm hao, Ất qua phải thác sống nào dặng đầu.
Nàng không xem trước xem sau, Kiến cần ta thác bỏ âu mình nàng.
Phương chi cứu dặng mạng toàn, Kiến cần đau thấu ruột gan anh rày ?
Chàng quyết thử vợ hôm nay, Xác chàng bỏ đó hồn bay lên trời.
Kiền-Tiên luy ngọc tuôn rơi, Chàng ôi! bao nỗ tách đời Âm-quang ?
Tiếc chưa đồng tịch đồng sàng, Cùng nhau mới gá đá vàng mà thôi.
Chàng sao đành dạ bỏ tôi, Kẻo còn người mất nghĩ thối đoạn tràng.
Ta mau vào chốn đèn vàng, Tàu cùng vương-phu thọ tang cho chàng.
Hồ-vương nghe tấu quở vâng, Sao con để kiến cần chàng thác đi ?
Tiếc thay diệu-thuật ai bì, Ngày nay lại khiến đôi đường phân ly.
Đã đành sanh ký tử qui, Thôi con trở lại lo thì chế tang.
Kiền-Tiên trở lại lo toan, Đặt bày lễ vật đề tang cho chồng.

Độc văn lòng những nảo nong, Sống sao thác vậy một lòng với nhau.
Tế rồi than khóc xiết bao, Trách thay loài kiến bầy sao vô nghì.
Nhà tao thịt cá thiếu chi, Sao bầy nõ dạ cần thì chồng tao ?
Nhái chàng xem rõ âm hao, Khá khen hiền phụ trước sau thật lòng.
Nay ta đã rõ đục trong, Dương-gian trở lại ngổ phòng toan đương.
Biển trai xinh tốt phi thường, Mây tầm mắt phụng đường đường dung nghi.
Làn la vào chốn cung vi, Kiểm lời hoa nguyệt một khi ghẹo nàng.
Kiền-Tiên bèn hỏi vội vàng, Người dầu lạ mặt đến toan việc gì ?
Chàng bèn đáp lại một khi, Tôi là Thái-tử con thì Tề-vương.
Nghe nàng xinh tốt phi thường, Giữa đàng gầy gánh lòng thương chẳng cùng.
Nên tôi mới đến cung trung, Tổ đều lợi hại thử chung với nàng.
Đức giống mà phải tạm choàn, Hoa tươi người chuôn đến tàn chúng chè.
Khuyên đừng trực tiết phòng huê, Cùng tôi chấp nối vẹn bề phụng loan.
Kiền-Tiên khoát mắng đã vang, Khá mau ra khỏi chớ toan nhiều lời.
Chàng nghe nàng nói liền cười, Chưa chi sao lại nàng thì đuổi ra ?
Nàng dầu chẳng tưởng đuổi ta, Thác tôi chịu thác đứng xa hầu nàng.
Dầu cho lĩnh thánh trào đàng, Gia hình tôi chịu hầu nàng mà thôi.
Cớ sao nàng lại chê tôi, Chồng nàng là Nhái vô hồi xấu xa ?
Có đâu dám sánh cùng ta, Tề-trào Thái-tử xinh đã quá xinh.
Kiền-Tiên nổi trận lôi đình, Rút gươm ta chém bỏ mình chẳng tha.
Cầm gươm tay chém miệng la, Tam cung lục viện bắt mà cường-gian.
Bắt gươm chàng bảo khoan-khoan, Qua nay cỗi lốt Nhái chàng chẳng sai.
Chẳng tỉnh sau trước phân bày, Qua thiệt chàng Nhái ở nơi phòng nàng.
Kiền-Tiên nhiệt mắng đã vang, Tử giả biệt luận lại hoàn đặng dàu.
Chồng ta Nhái thác đã lâu, Nhái dầu mà lại biến hầu người ta ?
Nhái chàng tôi mới phân qua, Thật anh cỗi lốt người ta rõ ràng.
Chẳng tin đem xác Nhái chàng, Ta hườn cữu xác cho nàng lòng tỉnh.
Kiền-Tiên đem lốt đến trình, Nhái bện nhập xác hườn tỉnh rõ ràng.
Kiền-Tiên ôm nhái khóc than, Cớ sao chàng lại phụ phân bỏ tôi ?
Nhái rằng : Thượng giá phản hồi, Về châu quên nói dặng thời nàng hay.
Ngày nay mừng đã sum vầy. Lốt anh em giữ hóm mai ân cần.
Âu ta vào viếng phụ thân, Sau là thăm hết quần thần bá-quan.
Vợ chồng vào chốn đèn vàng, Chúc mừng vương-phụ, mẫu-hoàng, bá-quan.
Hồ-vương phân hỏi vội vàng, Kiến căn con thác rõ ràng chẳng sai.
Cớ sao mà dặng tái lại, Hình dung tươi tốt phân nay cha tàn ?
Nhái bèn qui tấu bệ vàng, Kiếp dài con mãng, Ngọc-hoàng ban ơn.
Cho nên mới dặng thành nhơn, Con vào kinh lại, bệ đơn hằng tàn.
Vợ chồng bá tạ đèn vàng. Sửa sang xe giá Tổ-giang băng dơi.
Vợ chồng đi đã đến nơi, Bước vào lạy mẹ chúc thời bình an.

Giăng-Dung mừng rỡ trăm chàng, Ngày nay mẫu-tử nhứt trảng hiệp-nhau.
Mẹ thời già yếu ở xa, Con thời ở chốn chương tòa đế-vương.
Ngày nay tiết rỡ bốn phương, Xấu kia tốt nọ cũng đồng cả hai,
Đã sanh ra phận làm trai, Ôn nhà nợ nước hai vai nặng nề.
Con tui giữ vẹn một bề, Mấy lời mẹ dạy chớ hề sai ngoa.
Vợ chồng qui lạy mẹ già, Lên xe lược dặm trở về trào ca.
Tối thời nhái cồi lốt ra, Ngày thời mặc lốt vào ra trào dăng.
Đoạn này nói việc Tần-bang, Thiết lập đại hội trào dăng vui thay.
Đấu tài đấu lực đủ rày, Đấu xinh đấu lịch đủ nay trăm nghề.
Rao cùng khắp chốn khắp nơi, Chư ban mời đến hội hè xem chơi.
Chư ban liệt quốc tới nơi, Xa xuôi lạng lội đồng thời kéo sang.
Hồ-vương phân giữa trào dăng, Truyền quân sửa soạn tàu thoàn ra đi.
Truyền hai công-nữ đơn tri, Điềm trang nghiêm chỉnh dặng thì xem chơi.
Hồ-vương sai sứ qua mời, Chẳng hay phò-mã đi thời cùng chẳng?
Nhái chàng vào chốn tàu rằng, Đường xa vạn dặm nữa trắng chẳng gần.
Cha cùng mẫu-hậu quần thần, Hãy toan đi trước con lần theo sau.
Hồ-vương liệt vị xuống tàu, Trương bươm trực chỉ Tần-trào lược xông.
Trời xanh nước biếc minh mông, Thoàn loan xuôi ngược xa trông bãi gành.
Nhái chàng còn ở tại thành, Mọi toan giá vô thượng hành trẩy sang.
Tới nơi đạo cảnh xuê xang, Nhon dân xem thấy nghĩ càng lạ thay.
Người sao xinh tốt ai tài, Rõng châu hồ phục xem nay khác thường.
Hào-quang chiếu sáng tứ phương, Hội Tần thiên hạ đầy đường thiếu chi.
Chen nhau đón mấy ngã đi, Đặng coi chàng Nhái thử thì ra sao.
Tần-vương xem thấy hồn bay, Ngỡ là Thiên-sứ trời sai việc gì.
Nhái chàng mới tỏ vãn vi, Tôi là phò-mã ở thì Hồ-bang.
Phải nào là sứ Ngọc-Hoàng, Chẳng qua Hoàng-đế coi lầm mà thôi.
Kiền-Tiên chàng Nhái dạo chơi, Cởi con bạch tượng xem thời như tiên.
Hai chị xem thấy chẳng yên, Quả là chàng Nhái Kiền-Tiên dạo dăng.
Tốt xinh thiên hạ ai dăng, Nhái chàng cồi lốt rõ ràng tiên gia.
Hai nàng cải lầy lại qua, Xuống tàu trộm lịnh về mà Hồ-bang.
Dắt nhau vào chốn cung vàng, Kiền-Tiên chàng Nhái rõ ràng vốn không.
Kiếm tìm khắp hết ngoài trong, Hoa-viên chẳng có huê phòng vắng tanh.
Lốt Nhái đề dó dành rành, Hai người nổi giận tanh bành xé tan.
Phải xưa ta rõ cơ quan, Thì ta lấy nó xuê xang thay là.
Lốt này đem bỏ cho xa, Còn chi cho nó hóa mà nên tiên.
Hai nàng bèn rủ nhau liền, Xuống ao bắt Nhái về đền ấp chơi.
Hai nàng tìm kiếm đôi nơi, Bắt dặng đôi Nhái kết đôi vợ chồng.
Nưng niêu đem lại khuê phòng, Ấp Nhái mỗi bữa vui lòng biết bao.
Chàng tui cồi lốt mau mau, Thóa tình phụ phụ ngồi cao tại trao,

Chờ chàng cỗi lốt thấy nào, Nếu chàng chẳng cỗi ta vào cỗi cho,
Lẽ nào khó tỏ căn do, Dầu chàng chẳng đẹp phận ta hằng tình.
Hỏi hoài sao cứ làm thinh, Chàng buồn thiếp cũng sầu tình chưa chan,
Một ngày cũng nghĩa tào-khang, Vái cùng trời đất khắp phan chứng lòng.
Than thân trách phận tủi lòng, Lấy dao bèn cỗi lốt chồng xem qua.
Nhái đau ọ ọ kêu la, Hai nàng mừng rỡ nhui mà biết kêu.
Mùa đông lạnh biết bao nhiêu, Hai nàng mới ấy nhiều điều đáp thấy.
Lốt chàng thì lại cầm tay, Hai nàng than thở kể rày xiết chi.
Hai nàng lụy nhỏ làm ly, Bèn làm văn tế một khi tế chàng.
Tế rồi còn hỏi thờ than, Bồng đầu bái hội thánh-hoàng về kính.
Đức vua vào chốn đơn đình, Bèn đòi hai gái sự tình hỏi qua.
Cớ sao lên trở về tòa, Mà không tâu lại cho ta hằng tâng.
Hai nàng tấu trước đèn vàng, Chàng Nhái đã thác rõ ràng cha ới.
Đức vua nghe tấu rụng rời, Chàng Nhái đầu nứa bây thời nói diên.
Hai nàng bày tỏ căn nguyên, Hai tôi thấy bóng hữu duyên thay là.
Nhìn chàng dường thể tiên nga, Ngồi voi hạc tượng xem đa hữu duyên.
Hai tôi bèn trở về liền, Bất dặng hai nhái hỏi thiềm kết đôi.
Bão chàng cỗi lốt cho rồi, Nhưng chàng chẳng cỗi tôi thời cỗi ra.
Ai dè lốt nhái chưa già, Hai tôi vội cỗi chàng mà thác đi.
Thường chàng khóc kể xiết chi, Tế chàng trọn nghĩa rồi thì dễ tang,
Hồ-vương nghe tấu mắng vang, Quân ngu mà lại làm ngoan có gì?
Nhái phạm Nhái ấy biết ghi, Nhái ấy thiên hạ đề thì xảo mắng.
Nhái này Nhái biết đạo hằng, Kiếp tiên phải dọa ai bằng Nhái đầu.
Bây không suy nghĩ trước sau, Thấy người vinh hiển đua nhau ghét rày.
Phen này tao thứ cho bây, Sau còn tái phạm tao rày chẳng tha.
Bắt bây cho voi nó chà, Xé thây trăm miếng kéo mà thối gian.
Kiền-Tiên chàng Nhái hồi thành, Vào chúc vương phụ bề vâng dặng an.
Hồ-vương mừng rỡ hỏi hàng, Hai xem hội Tần-bang thể nào?
Tâu rằng : nước thanh dân giàu, Võ văn nhiều đứng anh hào lắm thay,
Linh truyền viên yển sắp bày, Quân thần hoan lạc vinh thay trong tòa.
Bãi châu văn võ lui ra, Kiền-Tiên chàng Nhái về tòa nghỉ an.
Kiếm tìm lốt mất nào tàng, Nhái rằng : có kẻ lòng gian dạ tà,
Có lòng ganh ghét dối ta, Cho nên lấy lốt bỏ ra ngoại thành.
Em tâu giữ dạ đành rành, Bằng không thì sẽ lụy mình mai sau.
Phút đầu có sứ Thiên-tào, Xuống triệu chàng Nhái về châu Thượng-thiên.
Nhái bèn than với vợ hiền, Nay anh về chốn thượng-thiên chương-tòa.
Đặng châu Ngọc-đế vua cha, Thương em thui thủi vào ra một mình.
Thở than chẳng xiết chi tình, Nhái bèn từ giả vào trình bầy ngay.
Kiền-Tiên tâu khóc thảm thay, Chàng ới bao nỗi phan tay chia dặng.

Đã đành xa cách bạn vàng, Từ đây thiên các đôi phang dứt tình.
Nhái chàng về tới Thiên-dinh, Bà quan mừng rỡ sự tình hồi han.
Yến-viên nữ nhạc ca xang, Ngày mai rồi sẽ sửa sang nhập trào.
Nói việc hai chị guom đao, Nghe tin chàng Nhái về châu thượng-thiên.
Âm mưu quyết hại Kiền-Tiên, Nếu mà nó thác Nhái liền về ta.
Hai chị thời mới đến nhà, Rủ em đi tắm suối mà rứt trong.
Nàng rằng ! Chị chờ chấp lòng, Vốn em chẳng tắm suối sông đâu là,
Hai chị bèn trở về nhà, Mới cùng Thị-Thảo luận mà mưu hay.
Thảo rằng : việc ấy dễ thay, Tôi có một vật ăn rày mê man.
Bỏ vào trong miếng trầu vàng. Bà đem đến đó bảo nàng ăn chơi.
Nàng ăn sẵn sốt biển dòi, Mặc tình chém giết bà thời liệu toan.
Hai chị qua đó vội vàng, Hỏi em có nhớ Nhái chàng hay không ?
Nàng rằng : đạo ngãi vợ chồng, Tình giao một thuở mặn nồng thiên thu.
Lòng em thương nhớ tình phu, Vào ra trông ngóng mặt mù tứ phang.
Chị rằng : Có miếng trầu vàng, Ăn cho vui miệng bày tàng chuyện chơi.
Kiền-Tiên thấy nói hết lời, Ăn vào phút chút nàng thời mê man.
Hai chị lòng dạ bạo tàn, Chẳng thương cốt nhục lòng toan giựt chồng.
Đồng bào coi thế như không, Đem nàng xuống chốn biển đông giết rày.
Vì mây xấu hổ vầy đây, Giết mây báo oán bỏ thây giang hà.
Kiền-Tiên tỉnh lại khóc la, Chị ôi ! cốt nhục sao mà chẳng thương.
Phận em còn mất chẳng lường, Thương vì đôi cụm thung-đường tại gia.
Chúc chị ở lại an hòa, Sớm khuya săn sóc mẹ cha cho thương.
Hai chị độc ác phi thường, Cầm dao cắt cổ Kiền-nương hồn dòi.
Xác xô xuống biển tức thời, Bồng đầu sóng gió khắp nơi âm ầm.
Giang-hà chuyển động ba đào, Hai chị thấy lạ tâm bào hồn kinh.
Hai ta độc ác thật tình, Cho nên trời đất bất bình chi đây.
Thôi thôi mau khá lui hải, Việc mình giấu nhem mưa rày bày ra.
Chư-thần tuần vãng giang-hà, Trở về tấu cáo giữa tòa Long-vương.
Bày tường việc của Kiền-nương, Hai chị độc ác mọi đường tâu ngay.
Long-vương phán trước kim-giai, Xác kia gìn giữ chớ rày vì sơ.
Đem hồn nàng đến bây giờ, Đặt ta hỏi lại sự cơ cho tàng.
Thủy-tộc vâng lệnh thủy-hoàng, Giang-hà liền đến tìm nàng Kiền-Tiên.
Oan hồn phưởng phất nào yên, Thủy-tộc dẫn lại nạp liền trước ngai.
Long-vương trên điện hỏi rày, Việc nàng phán rõ bởi nay cơ nào ?
Kiền-Tiên thời mới tâu vào, Đầu đuôi mọi nỗi giữa trào phán ngay.
Vua rằng : căn doa kiếp đây, Ở đây rồi sẽ có ngày minh oan.
Đoạn nầy nói việc Nhái-Chàng, Bãi châu trở lại thăm nàng Kiền-Tiên.
Vào nhà vắng mặt vợ hiền, Biết rằng : nàng đã lăm miền A-nh.
Khóc than thăm thiết xiết chi, Xưa anh đã dặn em thì chẳng nghe.

Bây giờ chích mắt phu-thê, Biết bao giờ đặng trọn bề với nhau.
Trách lòng hai chị hiềm sâu, Đồng-bào cốt nhục nở nào đoạn phần.
Sắp bày lễ vật ân cần, Hồn em bề Sở non Tần chứng minh,
Xổn xang dường cắt tâm tình, Bèn đọc văn tế, tế linh cho nàng,
Tế rồi lạy nhỏ đôi hàng. Kiền-Tiên em hỏi snổi vàng có hay ?
Trách ai lòng một dạ hai, Đành tâm độc ác phân tay thiệp chàng.
Hai chị bèn đến hỏi hang, Vì sao xem sắc tướng chàng sầu bi ?
Nhái chàng mới tỏ vân vi, Vợ tôi chẳng biết nó đi phương nào ?
Sợ nó sa hố té hào, Nền đà thác mắt chốn nào biệt tin.
Hai chị thôi mới ướm tình, Cần chi mà lại dễ mình sầu riêng.
Dầu mà có mất Kiền-Tiên, Chàng dùng người khác than phiền ích chi.
Kiền-Tiên mà có thác đi, Hai ta xin thế cang chi mà rầu.
Mất cha mất mẹ lo âu, Vợ chồng như áo mặc vào cổ ra.
Khuyên chàng mưa ehớ lo xa, Giống kia mà đứt thì ta tạm chàng.
Vui vầy một phụng đôi loan, Mất một đền lại hai nàng kém chi.
Trăm năm đẹp phận xường tuyền. Phòng loan vào đó kết nghi keo sơn ?
Nhái chàng nghe nói ngổ ngàn, Hai chị sao khéo bày dàng gió trăng.
Làm người phải giữ năm hằng, Em người quân-tử phải rằng tiểu-nhân ?
Hai chị nghe nói hổ thẹn, Trở về suy nghĩ lương tâm bàng-hoàn.
Tưởng xong ta đặng lấy chàng, Nào hay chàng lại chẳng màng đến ta.
Nhái chàng lòng những xót xa, Bèn vào bệ ngọc tâu qua phu-hoàng.
Trước sau mọi nỗi bày tâu, Tôi về châu lĩnh Ngọc-hoàng vua cha,
Vợ tôi thì ở lại nhà, Tôi về vắng mặt nàng đà mất đi.
Kiếm tìm khắp hết tứ vi, Vợ tôi mất biệt thiệt thì khó toan.
Hồ-vương mẫu-hậu kinh mang, Khôn cùng kêu khóc thổ than thăm phiền.
Nhái chàng đặt gối tâu quì, Tôi xin tìm kiếm dưới miềng Âm-ty.
Biệt từ chàng mới ra đi, Giang-hà rạch nước xuống thì Diêm-la.
Lước vào trước điện tâu qua, Vợ tôi Dương-thế tên là Kiền-Tiên.
Thác oan chẳng rõ căn nguyên, Dám xin Diêm-chúa công miềng hải hà ?
Diêm-vương thôi mới xem ra, Ta chào Thái-tử đằng xa tới rày ?
Kiền-tiên chẳng có ngục này, Thái-tử mau khá thứ hai tầm nàng.
Nhái chàng bái tạ đền vàng, Lui ra lòng luống đoạn tràng khó khuây.
Xảy nghe khóc kể vang vầy. Tội hơn trong ngục dầy dầy thiếu chi.
Nhái chàng bước đến tức thì, Bèn hỏi chủ ngục tội gì cầm đây.
Quỉ rằng : thứ nhứt cửa đây, Thầy chùa bà vải cầm dây đời đời.
Giã tu dối thế bày lời, Bá-gia phụng cúng tiền thời luôn luôn.
Lại bày đức phật đức chuông, Xin nhiều làm ít dấu luôn tiêu xài.

Chàng rằng : tội ấy đáng thay, Trốn xấu lậu thuế lòng nay gian tà.
Kiếm tìm chẳng thấy bước ra, Thứ hai đến đó kiếm mà có không.
Đến nơi bước tới sân rồng, Diêm-vương xem thấy mừng lòng hoi han.
Việc chi Thái-tử bằng ngàn, Công tử há sự phân tâng có duyên ?
Chàng rằng : tằm vợ Kiền-Tiên, Con vua Hồ-Đế ở miền dương gian.
Thấy thi biệt mất khó tâng, Kiếm tìm khắp hết dương gian thấy nào.
E khi sa giếng té hào, Thấy thi dấu mất hồn vào diêm-la.
Diêm-vương thôi mới bày lời, Trong bộ chẳng có thật thời khó tra.
Thái-tử mà chẳng tin ta, Cho vào ngục thất xem qua hãn tàng.
Chàng bèn vào chốn ngục đang, Thấy tù bị kẹp than van dất trời.
Chàng hỏi chủ ngục một lời, Tội chi khảo kẹp phân thời cần do.
Quý rằng : ngục lớn gông to, Giam cầm thấy bóng giả đồ dối gian.
Thấy người tật bệnh tại nàn, Dối rằng thần thánh đi dăng vương mang.
Đòi lễ gà vịt rộn ràng, Không tiền lo chạy giết oan thù cầm.
Thật là gian trá chi tâm, Thác chịu hành phạt giam cầm rục xương
Nhái chàng nghe nói phân tường, Tội hành đã đáng thật phùng dối gian.
Bèn vào tù tạ bệ vàng, Thứ tha đến đó tằm nàng có chẳng.
Ra đi giọt lệ không ngăn, Kiền-Tiên em hoi hay chẳng nỗi này.
Thứ bà đến cửa vào rày, Chàng bèn quì trước chường dài diêm-la.
Diêm quân mừng rỡ hỏi qua, Chẳng hay Thái-tử xuống mà việc chi ?
Nhái chàng bèn tấu vãn vi, Tội đi tìm vợ tên thi Kiền-Tiên.
Biệt thấy chẳng rõ có duyên, Dám xin Diêm chúa truy nguyên cho tâng ?
Diêm-vương truyền lệnh vội vàng, Mau mau tra sổ tìm nàng Kiền-Tiên.
Phán quan xem bộ tâu liền, Cửa này chẳng có Kiền-Tiên dấu là.
Vua rằng vào ngục xem qua, Kẻo e Thái-tử lòng còn nghi nan.
Nhái chàng vào ngục xem tâng, Thấy tù trần trối muôn ngàn khóc la.
Chặt đầu mổ bụng lột da, Lấy kèm kéo lưỡi máu ra đầm dề.
Bầm to bầm nhỏ chính ghê, Tội chi mà rất nặng nề thể ni.
Chủ ngục phân lại vãn vi, Nó ở dương thế vậy thì nói gian.
Hung dữ chưởi mắng dọc ngang, Bán đầu pha nước lời ngoan dụ người.
Gạt dặng rồi lại chê cười, Đông lùn đo thiếu lòng thời gian ngoan.
Tù nhơn trong ngục dư ngàn, Hoi nào mà kể những dăng bắt minh.
Nhái chàng vào chốn đơn đình, Tạ từ Diêm-chúa thượng trình thứ tư.
Gian nan lao khổ dễ từ, Qua cầu trăm nhịp thiềm-thừ vào ra.
Nhớ nàng chưa xót lòng ta, Nào khi hội ngộ vào ra vui vầy.
Thứ tư nay đã tới đây, Vào tâu Diêm-chúa tỏ bày sự ta.
Diêm-vương bắt mắt ngó ra, Chào rằng Thái-tử đến ta việc gì ?
Nhái chàng đặt gối tâu quì, Tội đi tìm vợ tên thi Kiền-Tiên.

Nhơn sao chẳng rõ căn nguyên, Xác hồn mất biệt lòng phiền xiết bao.
Mong ơn Diêm-chúa lẽ nào, Tra coi hồn phách có vào đây chăng ?
Diêm-vương thôi mới phán rằng, Phán quan tra bộ có chẳng tên nàng ?
Phán quan dỡ bộ xem tàng, Tàu rằng tên ấy rõ ràng vốn không.
Diêm-vương thôi mới tỏ lòng, Thái-tử vào ngục ngỏ hồng sét tra;
Nhái chàng vội vã bước ra, Vào nơi ngục thất xem mà dường bao.
Thấy tù kêu khóc lao xao, Hỏi rằng : hà tội giam vào nơi đây.
Thưa rằng : đạo lạc lủ này, Đam heo thuốc chó tà tẩy đốt nhà.
Ngày nay phải dọa Diêm-la, Hành cho mặc kiếp gông kia đời đời.
Nhái chàng dạo khắp các nơi, Kiểm tìm chẳng dặng chàng thời bước ra.
Vào đền từ tạ Diêm-la, Thứ năm đến đó dặng ta kiểm tâm.
Nhái chàng thôi mới xâm xâm, Bổng đâu đã tới thứ năm Long-dinh.
Diêm-vương chào hỏi phân minh, Chẳng hay thái-tử lộ trình việc chi ?
Nhái chàng vội vả tàu qui, Kiền-Tiên thật vợ thác di mất hồn.
Nên tôi mới đến ngục môn, Chẳng hay tên ấy xác hồn có đây.
Diêm-vương phán trước kim giai, Xét coi tên ấy có rày hay không.
Phán quan tàu trước bệ rồng, Kiền-Tiên tên ấy vốn không ngục này.
Vua rằng : Thái-tử vào ngay, Ngục trung tìm kiểm coi rày có không.
Nhái chàng tìm khắp tây đông, Kiền-Tiên chẳng thấy trong lòng buồn thay.
Thấy tù than khóc kể bày, Hỏi rằng khảo kẹp hành hải tội chi ?
Quỉ rằng : phụ nữ gian phi, Xưa ở trên thế nó thì lấy trai.
Chê chồng ham sắc tham tài, Lại thêm những tội phá thai cãi trời.
Hiệp chồng mắng chưởi toi bời, Mai vong miệng lưỡi hại người chia tay.
Nên nay mắt dọa Diêm-Đài, Bị cưa bị xẻ làm hai nấu dầu.
Nhái chàng trở lại thăm sâu, Tạ từ Diêm-chúa trong lầu bước ra.
Không cùng than thở xót xa, Kiền-Tiên em hỏi lòng qua rã rời.
Thứ sáu đi đã đến nơi, Bước vào trước điện chào thời Diêm quân.
Diêm-vương xem thấy lòng mừng, Hỏi rằng : Thái-tử đến phán việc gì ?
Nhái chàng trước điện tàu qui, Tôi đi tìm vợ tên thi Kiền-Tiên.
Tức vì hồn xác mất nguyên, Tôi đã tìm kiếm khắp miền Dương-gian.
Biết tin thật khó liệu toan, Chẳng hai nàng có ẩn tàng ngục ni ?
Vua truyền xem bộ tức thì, Phán quan dò bộ bèn qui tàu qua.
Tôi xem kỹ lưỡng kia là, Kiền-Tiên công-nữ thật là vốn không.
Vua rằng : Thái-tử an lòng, Vào nơi ngục thất xem trong xét ngoài.
Kéo lòng thái-tử nghi rày, Ta không hẹp bụng dẫu ngài làm chi.
Nhái chàng vào ngục tức thì, Thấy lủ thầy bói đem đi hành hình.
Mồ gan móc mắt quá kinh, Hỏi rằng : hà tội hành hình dữ thay ?
Quỉ rằng : lủ nó chẳng ngay. Khi ở dương thế nó hay gạt người.
Hỏi cho chỗ ở vợ d... Dắt đi từ nơi đó làm người tạo d...
Làm cho hao tổn hao tiền, Mạo tên thần thánh phật tiên bắt người.

Ngục này giam cổ mắng đời, Hành cho mặt kiếp tội thời dư muôn.
Nhái chàng giọt lụy nhỏ tuông, Tim không thấy vợ lòng buồn trở ra.
Vào đền bái tạ Diêm-la, Đến cửa thứ bảy đứng ta tâm năng.
Ra đi lòng lưỡng đoạn tràng, Bao giờ đặng gặp mặt nàng kéo thương.
Trách ai dạ ở bất lương, Làm cho chồng vợ đời đường biệt ly.
Đường trường cách trở hiềm nguy, Tôi cửa thứ bảy chàng thì vào tán.
Bước vào vừa gặp buổi chiều, Vua chào : Thái-tử xuống hầu việc chi ?
Nhái chàng tâu trước đơn-trì, Vợ tôi mất xác thật thì ưc oan,
Nàng là công chúa Hồ-Bang, Ở nơi Dương-thế tên nàng Kiền-Tiên.
Diêm-Vương thôi mới chỉ truyền, Phán quan xem bộ kiếp liền xét tra ?
Phán quan xem bộ tâu qua, Hồ-bang công-nữ thật là vốn không.
Độc vưa phán trước bệ rồng, Ta cho Thái-tử kiểm trong ngục đường.
Nhái chàng vào ngục xem tường, Thấy tù kêu khóc thảm thương thay lá.
Ngồi chông cửa xẻ xốt xa, Dầu sôi bắt buộc nhảy mà vào trong.
Nhái chàng mới hỏi ngục trong, Chẳng hay tù phạm thấy đồng tội chi ?
Quý-sứ mới tỏ vắn vi, Nam phụ lão ấu đều thì có đây.
Những tội học trò phản thầy, Những đứa mải quốc cầm đây gia hình.
Tội con bất hiếu quên tình, Tội trên ở chẳng công bình tà tây.
Đàn bà lòng dạ đôi thay, Bội nhu phản bạn mưu bày kế toan.
Ý khôn ý của ngang tàng, Âm mưu chứng dối người mang lao hình.
Ngục này tội có mnôn nghìn, Kể sao cho hết sự tình gian ngoan.
Nhái chàng trong dạ chẳng an, Kiền-Tiên em hỏi ần tàn nơi nao.
Bước vào từ tạ giữa trào, Qua cửa thứ tám thế nào cho thông.
Tôi nơi vào chốn sần rồng, Diêm-vương xem thấy mừng lòng hỏi hang.
Việc chi đến chốn Diêm-quang, Dám xin Thái-tử phân tâng bạch minh ?
Nhái chàng tâu trước đơn đình, Nhơn tôi có việc ưc tình xuống đây.
Việc mình sau trước phân ngay, Vua truyền tra bộ coi nay thế nào.
Phán quan quì tấu giữa trào, Kiền-Tiên người chẳng có vào ngục ai.
Vua truyền mở ngục một khi, Thái-tử vào kiểm kéo nghi nọ này.
Nhái chàng vào chốn đông tây, Kiền-Tiên chẳng gặp châu mày thở than.
Tù nhơn kêu khóc đã vang, Ăn dòi uống máu gian nan rõ ràng.
Mồ ruột lấy dao mà bần, Kể cửa người già nát tan thân mình.
Dám xin chủ ngục trần trich, Tội chi rất nặng hành hình khá thương.
Quý rằng : ở thế bất lương, Cướp trộm giết của nhiều đường đa đoan.
Lấy của rồi lại giết oan, Lấy của rồi lại sanh đảng hãm dân.
Tiểu sự kết oán thù thâm, Lại âm mưu độc chém đâm mạng người.
Ngục này hành tội đời đời, Hoi đầu mà kẻ tội thời muôn trăm.
Nhái chàng giọt lụy khôn cầm, Em ôi anh biết kiểm tìm phương nao.
Bước vào từ tạ Diêm-tào, Đến cửa thứ chín lẽ nào cho hay.
Ra đi lòng những ai hoài, Thứ chín đã đến cửa này nghiêm trang.

Chàng bèn vào chốn đền vàng. Diêm-vương thôi mới hỏi hung sự tình.
Ta chào Thái-tử thiên-dinh, Việc chi mà có hành trình âm-quang.
Chàng rằng việc quá tru oan, Vợ tôi ở thế tên nàng Kiền-Tiên.
Vì dầu sanh sự chẳng hiền, Xác hồn đều mất sạ duyên khó tang.
Dám xin lượng rộng Kiềm quan, Xét xem sổ bộ tên nàng có không.
Phán quan tâu trước bệ rồng. Tôi đã xem bộ vốn không cửa này.
Nhái chàng vội vả tâu bày, Xin cho vào ngục xem nay thế nào.
Quý bện dặt đến đại lao, Thấy tù già trẻ lao xao nhộn nhàng.
Treo lên mổ ruột móc gân, Nghiền xương tan nát thấy càng sợ thay.
Kẻ bị rọc miệng chặt tay, Lóc từ miếng thịt loạn bày lớp xương.
Chàng rằng : xem bắt thăm thương, Chẳng hay ở thế nó vướng tội gì ?
Quý rằng : ngang ngược xiết chi, Chẳng thương kẻ khó khinh khi người già.
Chưỡi mưa chưỡi gió kia là, Chưỡi trời chưỡi đất thật là không kiên.
Ấy là hoạch tội vu thiên, Cho nên phải bị oan khiên thế này.
Chàng rằng : tội ấy đáng thay, Trở vào tù tạ chàng rày bước ra.
Đường trường ta kiếp trải qua, Thử mười chẳng biết vậy mà có không.
Nhớ nàng lụy nhỏ rờn rờn, Bao giờ thấy mặt kéo lòng nhớ thương.
Thập diện trước mắt tỏ tường, Tôi nơi chàng mời vào buồng điện tiền.
Vua chào Thái-tử thiên-dinh, Đạo chơi hay có sự tình chi riêng.
Nhái chàng qui gối tâu liền, Tôi đi tìm vợ Kiền-Tiên tên nàng.
Vốn là công-chúa Hồ-bang, Xác hồn biệt mất khôn tàn bạch minh.
Dám xin lượng rộng Diêm-dinh, Tra cho tên ấy ngục hình có chẳng ?
Phán-quan tra bộ thừa rằng, Đã dò hai bộ hạ thăng không nàng.
Vua e Thái-tử nghi nan, Truyền quý mở ngục cho chàng xem qua.
Ngục này tâm tối thay là, Tâm dam nơi ấy sau mà dầu thai.
Tiền căn ơn ngãi mắc ai, Đầu thai súc vật hôm mai đáp đền.
Hoặc là nghiệp báo cho nên, Tiền căn nhơn quả đáp đền ưng oan.
Nhái chàng vào kiểm tứ phang, Mà không gặp bạn chưa chan giọt sầu.
Kiền-Tiên em hỏi đi đâu, Đề qua luống những đón đau lòng vàng.
Bước vào tâu vọng Diêm-quan, Biết đâu mà kiểm đẳng nàng Kiền-Tiên.
Trong mười cửa ngục khắp miền, Kiểm tìm chẳng đẳng căn nguyên khó tìm.
Diêm-vương thôi mới luận bàn, Hoặc là nàng đã tầm đàng Thiên-thai.
Chàng mau lên cõi bằng lai, Hỏi thăm chư vị họa mai gặp nàng.
Hoặc là về cõi Thiên-dàng, Hỏi thăm Ngọc-Đế coi nàng nơi nao.
Nhái chàng từ tạ Diêm-tào, Đẳng vân giá vờ về trào Thượng-thiên.
Nhái chàng về đến cõi tiên, Hỏi thăm chẳng có qua miền Sum-la.
Hỏi thăm chẳng có trở ra, Đến nơi Địa-Tạng Di-Đà hỏi thăm.
Hỏi cùng các chỗ biệt tâm, Nhái chàng buồn thăm khôn cầm lụy sa.

Ấu ta vào chốn chương tào, Hỏi thăm Ngọc-Đế sự ta đương trần.
Bước vào bệ ngọc án cần, Tàu qua Hoàng-phụ xin phân cho tâng.
Vợ tôi ở chốn dương gian, Con vua Hồ-Đế tên nàng Kiển-Tiên.
Biệt tin chẳng rõ căn duyên, Tôi đã tìm kiếm khắp miền Diêm-la.
Cảnh tiên cảnh phật vào ra, Nơi nơi chẳng có thật là khó toan.
Xin cha bày tỏ căn do, Kẻo con tức tối lòng vàng xót xa.
Ngọc-Hoàng thôi mới thốt ra, Vợ con nó ở nơi tòa Long-vương.
Việc kia con khá lo lường, Thuở con về hội công đường thượng thiên.
Hai chị lòng dạ chẳng hiền, Âm mưu quyết hại Kiển-Tiên suốt vàng.
Thị-Thảo độc được mưu toan, Bỏ vào trong miếng trầu vàng cho ăn.
Kiển-Tiên việc nợ nào tâng, Ăn vào sản sốt mê mang biết gì.
Hai chị thôi mới dắt đi, Biển-dông đến đó tức thời ra tay.
Cầm dao cắt họng độc thay, Giết rồi hai chị liệng thầy Giang-bà.
Hà-Bá tuần vãng xem qua, Bắt nàng đem lại nạp mà Long-vương.
Bắt hồn đến đó hỏi tường, Giấu nàng tại đó toan đương thử chàng.
Cha cho vương-sứ đàn đàn, Biển đông đến đó gặp nàng chẳng sai.
Nhái chàng báỉ tạ kim-giai, Theo cùng vương-sứ xuống rày Long-vương.
Một giờ đi tới tòa-chương, Sứ bèn trao chiếu Long-vương xem tâng.
Long-vương truyền linh đòi nàng, Đòi bên gặp mặt thiếp chàng mừng thay.
Cùng nhau kể nỗi đắng cay, Đoạn trường chung thủy cạn bày căn duyên.
Nhái chàng tâu trước điện tiền, Xin cho hồn xác Kiển-Tiên lại hoàn.
Hai tôi trở lại Dương-gian, Nợ trần rửa sạch sau toan trở về.
Long-vương y tấu một bề, Bèn cho chồng vợ trở về Dương-gian.
Vợ chồng báỉ tạ bệ vàng, Giả từ liệt vị bá quan Long-dinh.
Cùng nhau lược dặm đường trình, Phút đầu đã tới đô-thành toà-chương.
Bước vào quì lạy phụ-vương, Vợ chồng phân lại mọi đường đắng cay.
Hồ-vương phán hỏi trước ngai, Cớ sao con thác phân ngay cha tâng.
Nàng tâu hai chị mưu toan, Giết tôi tại chốn biên-giang bỏ mình.
Hồ-vương nghe rõ sự tình, Tức thì nổi trận lôi đình mắng vang.
Truyền quân kíp bắt hai nàng, Giao cho chồng vợ liệu toan hành hình.
Kiển-Tiên quì tấu phân minh, Đồng-bào cốt nhục chi tình khó toan.
Xin tha hai chị cho an, Cùng chung khí huyết tương tàn sao nên.
Lòng con con giữ cho bền, Chị dầu độc ác phú trên phật trời.
Hồ-vương chẳng khứng nhậm lời, Truyền đem hai gả ra nơi pháp trường.
Cho voi nó xé chớ thương, Tội kia độc ác phi thường chẳng oan.
Kiển-Tiên quì tấu phụ-hoàng, Hại hơn, nhơn hại là đàn xưa nay.
Hai chị tội chết đáng thay, Nhưng nhờ vương-phụ đức dày rộng say.
Tha chị toàn mạng một khi, Khỏi đều cốt nhục phân ly tương tâng.
Hồ-vương nư giận chưa an, Vội vàng hạ lệnh vén màn một khi.

Tội chết ta tha nó đi. Tội sống hành phạt đây thì làm sao.
Đày cho biệt dạn xa ngàn, Đày cho đói khát hổ lang ăn rày.
Quân nhon vững lĩnh nội ngày, Bắt hai chị em đem đày làm san.
Chim kêu vượn hú trên ngàn, Non cao chón chở rừng toàn cây xanh.
Núi này có một Chàng Tinh. Nó bắt hai ả vầy tình nợ dưng,
Quân về tàu trước bệ đơn. Rằng hai nàng đã kết dưng Tinh-Chàng.
Hồ.vương nghe tấu phản rằng, Hai đứa nó lấy Tinh-Chàng quá ghê.
E, cho chúng nó trở về. Thù kia oán nợ toan bề báo oan.
Nhái bèn qui tấu phụ.hoàng, Xin cha cứ việc đèn vàng nghỉ an.
Chàng-Tinh loài thú rõ ràng Cha đừng lo sợ Tinh-Chàng rứa rằng.
Chàng-Tinh nó có một thằng, Dầu cho muôn vạn tình chẳng chẳng g
Thuận thời nó ở sơn khê, Nghịch thời con giết hồn về Âm-ty.
Hồ.vương phán trước trào nghi. Trầm nay tuổi tác vậy thì đã cao.
Tu hành nhờ lấy phước sau, Nhường ngôi Phò-mã Hồ-trào trị dân.
Bá quan văn võ trào thần, Đồng đưa Hồ-đế am văn tu trì.
Phò-mã kể vị trị vì, Phong hườn tôn tước khắp thì bá quan.
Lại bày yến tiệc ca xang, Quân thần cộng lạc nhứt tràng hỉ hoan.
Ba năm tha thuế rõ ràng, Lại truyền đại xá muôn ngàn tù nhon.
Tân.vương Hoàng-hậu dôi chon, Long-xa phụng-liễn lâm sơn đến rày,
Giảng-Dung xem thấy toại thay, Mừng nay con trẻ gặp ngày vinh vang.
Đem nhau trở lại đèn vàng Từ đây nước thanh dân an dôi dôi.
Bồn nôm soạn lại xem chơi, Sửa sang thêm bớt tùy lời tùy câu.
Cho hay thiện ác đáo đầu, Người dôi xem đó để hầu làm gương.
Tuy là sự tích hoang đường, Song le hiểu nghĩa trung lương đủ đường.
Chúc cho nông sĩ cộng thương, Văn minh tấn bước an khương dôi dôi.